

Jaargang 5 nummer 18
februari 2017

DE MANTTEL



Old meets new 2.0 lasershow 2016
foto: A. Broekmans, www.fotocuijk.nl



Inhoud

- 2** Van de redactie
- 3** Woord van de pastoor
- 4** Paus over opkomst populisme
Van het parochiebestuur
- 5** Mgr. dr. Gerard de Korte "Mijn kerk verbindt"
- 6** Uit de parochie
- 11** Van de geloofsgemeenschappen
- 12** Liturgische kalender
- 14** Bijzondere vieringen
- 19** Contactgroepen Rondom de Torens
Parochiestatistiek
- 20** Martinuspen
- 21** De parochie uit
- 22** Kinderpagina
- 24** Fotopagina

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur - 12.00 uur.

Van de redactie

Op een studiedag in januari werd aan de cursisten gevraagd op te schrijven voor wie zij bewondering hebben. Sommigen kwamen met Maxima, Obama, anderen met voorbeelden uit hun verleden, zoals docenten, weer anderen met mensen uit hun naaste omgeving, vrienden, ouders. Ik hoorde bij de laatste groep, op mijn lijstje stonden mijn drie kinderen, voor wie ik grote bewondering heb om de manier waarop zij hun leven invullen.

Enmaal thuis kwam ik een artikel tegen (u leest het verderop in deze Mantel) over een interview met onze Paus Franciscus, die zich uitsprak over het populisme dat veel aanhang lijkt te hebben in de wereld. Populistische leiders spreken veel mensen aan en bij de komende verkiezingen in Europa zullen ze veel stemmen krijgen. Dat de Paus zich hierover uitspreekt is voor mij bewonderenswaardig, omdat hij hiermee ons geloof een plaats geeft in onze maatschappij. Ook eerdere uitspraken, besluiten en publicaties, bijvoorbeeld de encycliek *Laudato si*, zijn hier voorbeelden van.

De vraag die ik mij nu stel is: laat ik het bij bewonderen? Onze kinderen weten dat wij hen in alles zullen bijstaan, maar hoe zit het met de uitdagingen die ons geloof ons stelt? Of ik daarin net zo dapper ben als de Paus, dat weet ik niet zeker. En u?



**VERWONDERING
BEWONDERING**

Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.
Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 10 maart a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Woord van de pastoor: "Samen op weg..."

We zijn nog maar net onderweg in 2017, de kerststallen zijn weer opgeborgen en hoe vreemd het soms ook klinkt, meteen gaan mijn gedachten en werkzaamheden - naast de "gewone" activiteiten - al weer uit naar de volgende sterke tijd: de Veertigdagentijd en de Goede Week.



Maar eerst wil ik graag iedereen bedanken die deze Kerstperiode weer mee heeft gewerkt om het tot een prachtige en inspirerende tijd te maken. Graag wil ik ook bedanken voor de vele kerstkaarten en goede wensen die ik mocht ontvangen. Helaas ben ik in deze drukke periode niet in staat ze persoonlijk te beantwoorden, maar mijn dank is niet minder groot.

Dit jaar zitten we weer in het liturgische A-jaar met daarin de prachtige evangelieteksten die ons naar Pasen toe leiden. In sommige van onze kerken is er dan het project "Van woestijn tot Paastuin" waarin we ook in symbolen toegroeien naar dit geweldige feest. In onze oecumenische vesperdiensten in dit jaar gebruiken we, naast het evangelieverhaal altijd een verhaal uit "De kleine prins" van Antoine de Saint Exupéry. Een prachtig "kinder"boek met een diepere laag. Het zijn verhalen die ons inspireren en ons aan het denken willen zetten. Het verhaal van Vijfde Week van de Veertigdagentijd vindt u hieronder als inspiratie.

Het is goed om je te laten inspireren door teksten, door het evangelie. Zo kun je op een bijzondere manier naar het Paasfeest toelevens en dat maakt de Veertigdagentijd tot een bijzondere tijd! Zelf probeer ik altijd op een of andere manier deze tijd tot een speciale tijd te maken. Door iets te laten of juist iets te doen waar je anders aan voorbij gaat of vergeet. Vasten op een eigentijdse manier. Elders in het parochieblad vindt u hierover een ander artikeltje dat wellicht aan het denken zet. Eerst gaan we op naar Carnaval, de doldwaze dagen! En voor het eerst hebben we een speciale Carnavalsmis met 5 carnavalsverenigingen uit onze parochie op Carnavalszaterdag om 10 uur in de Martinuskerk. We gaan de Carnaval samen goed beginnen! Ik wens u een mooi Carnavalsfeest toe en een gezegend begin van de 40-dagentijd.

Theo Lamers,
pastoor-deken



De kleine prins

Op zijn tocht ontmoet de kleine prins de vos, die hem vraagt hem tam te maken. Dan ontstaat het volgende gesprek:

"Wat betekent 'tam'?" "Dat is maar al te zeer een vergeten woord", zei de vos. "Het betekent 'verbonden'. (...) Als je me tam maakt dan zullen we elkaar nodig hebben. Dan ben je voor mij enig op de wereld en ben ik voor jou enig op de wereld..." En de vos ging verder met zijn uitlegging: "Mijn leven is eentonig. Ik jaag kippen en de mensen jagen mij. Alle kippen lijken op elkaar en alle mensen lijken op elkaar. Dus verveel ik me wel een beetje. Maar als jij me tam maakt, dan wordt mijn leven vol zon. Dan ken ik voetstappen die van alle andere verschillen. Voor andere voetstappen kruip ik weg onder de grond, maar jouw stap zal me juist uit mijn hol roepen, als muziek. En kijk eens! Zie je daar de korenvelden? Nu eet ik geen brood. Ik heb niets aan koren en korenvelden zeggen me niets -dat is heel verdrietig. Maar jij hebt goudkleurig haar. Dan zal het heerlijk zijn als je me tam gemaakt hebt! Door het goudkleurige koren zal ik aan jou moeten denken. En ik zal het geluid van de wind in het koren mooi vinden..."

De vos werd stil en keek het prinsje lang aan: "Als-je-blijft; wil je me tam maken?", zei hij.

(fragment uit De kleine Prins)

22 januari 2017

Paus Franciscus sprak vrijdag over de inauguratie van Donald Trump en over de opkomst van het populisme in Europa en Amerika. Hij verwees daarbij waarschuwend naar Adolf Hitler. "We weten wat er gebeurt als er geen dialoog is."

De paus deed zijn uitspraken in een interview met de Spaanse krant *El País*.



Donald Trump

Twee journalisten van de krant spraken vrijdag met Franciscus op het moment dat in de Verenigde Staten de inauguratie plaatsvond van de nieuwe president Donald Trump.

Op de vraag wat de paus denkt over de grote zorgen die er wereldwijd bestaan rond het aantreden van Trump, zei Franciscus dat hij eerst wilde "zien wat er gaat gebeuren". "Ik houd er niet van op gebeurtenissen vooruit te lopen of mensen vooraf te beoordelen. Laten we zien wat hij doet." Pas daarna, zei Franciscus "zal ik mijn mening vormen".

Adolf Hitler

De journalisten spraken ook met de paus over het populisme dat in Europa en Amerika om zich heen grijpt als

gevolg van de crisis en in reactie op de onzekerheid van burgers over de toekomst. Maakt hij zich zorgen over dit fenomeen?

De paus beaamde dat een crisis angst en alertheid oproept bij mensen. Hij verwees daarbij naar het Duitse populisme in de jaren dertig, "het meest klassieke voorbeeld van het Europese populisme". Daarbij sprak hij ook over de opkomst van Adolf Hitler: "Hitler nam de macht niet in, hij werd gekozen door zijn volk, en vervolgens vernietigde hij zijn volk."

'We zoeken een redder'

"Dat is het gevaar", voegde Franciscus toe. "In tijden van crisis, werkt het onderscheidingsvermogen niet." We zoeken naar "een redder die ons onze identiteit teruggeeft, we beschermen onszelf met muren, met prikkeldraad, met wat dan ook om ervoor te zorgen dat andere volkeren onze identiteit niet kunnen afnemen. En dat is heel ernstig."

Daarom roept hij altijd op tot dialoog, zei de paus. Opnieuw verwijzend naar het Duitsland van begin jaren dertig, voegde hij toe: "er verscheen een charismatische leider die beloofde hun identiteit terug te geven, en hij gaf hun een vervormde identiteit, en we weten wat er is gebeurd. Als er geen dialoog is...kunnen de grenzen dan gecontroleerd worden?"

Grenscntroles

Ja, beaamde de paus: "elk land heeft het recht om de eigen grenzen te controleren, wie er binnenkomt en wie er naar buiten gaat". En ja, zei de paus ook, "de landen die gevaar lopen, vanwege het terrorisme of iets dergelijks, hebben nog meer recht om strengere controles uit te voeren".

Maar geen enkel land, voegde Franciscus toe, "heeft het recht om zijn burgers te weerhouden van een dialoog met de bureu". (KN/El País)

Van het parochiebestuur

Allereerst wensen wij u en uw dierbaren een zalig 2017 toe.

We hebben het jaar 2016 mooi kunnen afsluiten, met volle kerken tijdens de kerstdagen waarin de vieringen prima verzorgd waren door de geloofsgemeenschappen. Dank aan allen die hieraan bijgedragen hebben.

Ook dit jaar was de lasershow "Old meets new 2.0" weer een succes, met maar liefst 2 voorstellingen die uitverkocht waren. Met uitvoeringen van onze koren Creation en Juvia, de Tenggara boys en bijzondere verhalen voorgelezen door o.a. burgemeester Wim Hillenaar. Met als klap op de vuurpijl een fantastische lasershow van Daniel van YourFX. We realiseren ons terdege dat deze show, ooit begonnen als een experiment, binnen 2 jaar gegroeid is naar een serieus

spektakel, waar de lasershow 'slechts' een onderdeel van uitmaakt. Voor komende kerst staat de lasershow weer gepland en zullen we meer aandacht gaan besteden aan het geluid, aangezien we hier ons kunnen verbeteren.

Dank aan allen die aan de show hebben meegewerkt..!

In december 2016 hebben we op pastoraal vlak een belangrijke stap kunnen zetten. We hebben dankzij lobbywerk van pastoor Theo Lamers, toestemming van de bisschop gekregen om weer 'woord en communievieringen' in onze kerken te mogen vieren. U kunt hier meer overlezen in deze Mantel. De contactgroepen en liturgiewerkgroepen van onze parochie hebben dit nieuws enthousiast ontvangen, wij hopen dat u dit ook doet! De geloofsgemeenschap van Linden bezint zich, ondanks haar eerdere wens hiertoe, nog op haar keuze.

Onlangs heeft u mogelijk in de kranten kunnen vernemen dat er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de Antonius van Padua kerk in Vianen. Er zijn op dit moment gesprekken gaande tussen het parochiebestuur en een investeerder om te kijken hoe de kerk en het parochiecentrum een nieuwe functie binnen het dorp kunnen krijgen.

Ook is er nieuws te melden over de ontwikkelingen van de Jozefkerk. Net voor het einde van het jaar is de formele overdracht van de kerk aan de Gemeente gerealiseerd. Voor komende tijd kunnen we de kerk nog blijven gebruiken, zoals het er nu uitziet tot een week

na Pasen. Het parochiezaaltje zal langer beschikbaar blijven, waarschijnlijk tot dat de verbouwing van de kerk tot MFA is afgerond.

Tenslotte kunnen we melden dat we een stagiaire 'pastoraal werker' verwelkomen in de parochie, Danny Hakvoort zal voor komend jaar, (met uitzicht op verlengingen in de komende jaren) Theo lamers gaan assisteren bij pastorale zaken zoals begeleiding van de communiewerkgroepen, het vormsel etc. Wij wensen hem veel succes toe.

Het parochiebestuur

Mijn kerk verbindt

Handen uit de mouwen

Januari is al jaren de maand van de Actie Kerkbalans. In Nederland ontvangt de Kerk, anders dan in de ons omringende landen, geen steun van de overheid. De gelovigen moeten zelf garant staan voor de voortgang van het kerkelijk leven, Ik heb de indruk dat niet weinigen in ons Bossche bisdom dat nog onvoldoende beseffen. Al eeuwen is in onze regio het katholicisme immers de dominante godsdienst. Velen denken dat dat gegeven min of meer vanzelfsprekend is. Maar dan moet ik u toch uit de droom helpen. Steeds opnieuw leg ik de nadruk op het feit dat er zoveel katholiek leven is als de gedoopten zelf waar maken.

Onze geloofsgemeenschappen blijven alleen voortbestaan als mensen bijeen komen voor het vieren van de liturgie; samen leren rondom een geopende Bijbel en de handen uit de mouwen steken om mensen in nood te helpen. Alleen een geloofsgemeenschap die viert, leert en dient heeft toekomstperspectief. Een geloofsgemeenschap kan alleen functioneren als er voldoende mensen zijn die bereid zijn hoofd, hart en handen in te zetten.

Verantwoordelijkheid nemen

Als christenen leven wij van Gods Geest. Maar eenieder die nadenkt, beseft dat een gezonde parochie ook voldoende middelen nodig heeft, Op dit moment, iedereen weet dat, levert het vermogen van de parochies weinig op doordat de rente extreem

laag is. Wij zullen het dus vooral moeten hebben van levend geld. Ik denk dan concreet aan collecten en misintentiegelden. Maar ook de jaarlijkse actie kerkbalans is voor de meeste parochies een uitermate belangrijke bron van inkomsten. [...] Ik hoop dat veel katholieken in ons Bossche bisdom ook in 2017 hun verantwoordelijkheid zullen zien én nemen. Alleen met een gezond financieel fundament kunnen de parochies en kerkelijke gemeenten goed functioneren. Zo gaat de lof Gods verder en kan concrete dienstbaarheid gestalte krijgen.

Verbinden

Dit jaar is het motto van de actie Kerkbalans: Mijn kerk verbindt, mijn kerk in balans. In de ogen van velen leven wij in een verwarrende tijd. Er leeft breed onder de bevolking onbehagen en onzekerheid over de toekomst. Gelovigen mogen weten dat God zich met ons heeft verbonden. In Christus heeft Hij dat ondubbelzinnig laten zien. Dat geloofsgegeven mag ons basisvertrouwen geven.

Verbonden met God kunnen wij elkaar vasthouden en ons van harte verbinden met mensen die onze steun nodig hebben. Juist in onze geïndividualiseerde cultuur is het de Kerk die wil verbinden. In een samenleving waar wordt gepolariseerd en mensen uit elkaar worden gespeeld, blijft onze Kerk zoeken naar verbinding en eenheid. Eenzame mensen, ouderen én jongeren worden vanuit de geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk opgevangen. Zo geven wij concreet gestalte aan onze roeping om Christus na te volgen in ons alledaagse leven.

Duizenden vrijwilligers gaan deze weken op stap om de Actie Kerkbalans onder uw aandacht te brengen. Mag ik u vragen om de Kerkbalansactie 2017 tot een succes te maken? Bij voorbaat veel dank voor uw royale steun.

Mgr. dr. Gerard De Korte
(Uit: BisdomNieuwsbrief, jaargang 5 nummer 1, 2017)



Wat een geluk! Levenskunst toen en nu



‘Stel de vraag of je gelukkig bent en je bent het meteen niet meer’, verzuchtte de Engelse filosoof J.S. Mill. Toch lijkt het een vraag van alle tijden te zijn. We gaan ideeën van enkele filosofen over gelukkig leven onderzoeken en vergelij-

ken die met ons leven. Tot slot vragen we ons af of deze filosofen niet iets belangrijks over het hoofd zagen.

1. **Aristoteles & flowtheorie** / Draait geluk om karaktervorming?
2. **Epicurus & hedonisme** / Is geluk alleen kortstondig genot?
3. **Epictetus & rationeel-emotieve therapie** / Bepalen vooral onze denkbeelden of wij een gelukkig leven leiden?
4. **Karl Jaspers & geloof** / Hebben wij geluk in eigen hand?

Wanneer

Vier maandagavonden: 20 en 27 maart, 3 en 10 april 2017, van 19.30 tot 22.00 uur.

Voor wie

Voor mensen die alleen en met elkaar willen onderzoeken wat gelukkig zijn betekent. De groep bestaat uit maximaal 15 personen.

Wat

We denken zelf na over de vraag wat gelukkig zijn betekent, maken opdrachten en gaan met elkaar in gesprek. Ook confronteren we klassieke denkers met moderne ideeën over geluk. We luisteren naar de achtergrond van hun gedachten over gelukkig leven. Thuis kunnen we teksten van deze filosofen lezen.



Kosten

De kosten zijn € 85,- (inclusief leesmateriaal). Graag overmaken naar NL37 TRIO 0391 0548 72 ten name van M. Polman in Nijmegen, onder vermelding van ‘Levenskunst toen en nu’.

Waar

Klooster Sint Agatha, Klooster 24, Sint Agatha
www.kloostersintagatha.nl

Door wie

Mariëlle Polman organiseert activiteiten vanuit Wie weet! Praktijk voor filosofie, religie en literatuur. Zij is docent filosofie en Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Daarnaast werkt ze als geestelijk verzorger.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 februari bij Mariëlle Polman. Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen.

E-mail: info@mariellepolman.nl

Telefoon: 06 18 67 22 90

www.mariellepolman.nl

Even voorstellen



Danny Hakvoort,

stagiair in onze parochie

Hallo! Ik ben Danny Hakvoort, ik ben 23 jaar oud en sinds kort ben ik stagiair in de Martinusparochie. Sinds kort woon ik in een leefgemeenschap in Utrecht. Samen met vijf jonge mensen proberen we een bijdrage aan onze wijk te leveren door middel van vrijwilligerswerk.

Hiernaast houd ik van sporten, reizen en nieuwe mensen ontmoeten! Deze stage doe ik vanuit mijn opleiding Theologie en levensbeschouwing aan de Fontys Hogeschool te Utrecht, die ik sinds twee jaar met veel plezier, interesse en passie volg. Ik ben deze studie gaan doen naar aanleiding van de vele zingevingsvragen die ik tegenkwam in mijn studie maatschappelijke dienstverlener. Deze vragen hebben tot een interesse geleid om meer te weten te komen over ons geloof en levenshouding in het algemeen.

Ik heb voor een stage in de parochie gekozen omdat ik het mooi vind dat de kerk bijdraagt aan de verbinding tussen mensen onderling en met God. Zelf ben ik een aantal keren mee geweest naar de Wereldjongerendagen, Taizé en Lourdes. Deze momenten waren markeerpunten in mijn leven, momenten waarover ik nog steeds spreek. Ik merk dat er in deze momenten de brug werd geslagen tussen werelden, culturen en verschillende mensen. Wat ik ervoer tijdens deze reizen, ervoer ik ook in de gesprekken met pastoor Theo Lamers die begeleidend priester was tijdens een aantal van onze reizen. Pastoor Theo, die een luisterend oor was voor veel deelnemers in zo'n reis, zorgde voor een thuisgevoel. Toen ik na deze reizen actief werd in het jongerenplatform van het Bisdom 's-Hertogenbosch en uiteindelijk stage liep, kwam ik voor enkele activiteiten in de Martinusparochie. De parochie voelde voor mij al snel



als een tweede huis waar plaats is voor iedereen. Het is daarom dat ik pastoor Theo Lamers heb gevraagd of ik stage mocht lopen in de parochie, zijn

antwoord was gelukkig ja. In deze stage zou ik graag willen leren hoe de kerk dit tweede huis voor mensen kan zijn. Op welke manier de kerk mensen kan ondersteunen in ongelukkige, maar ook gelukkige tijden. Ik zou willen leren hoe ik mensen kan ondersteunen op mooie momenten zoals een Eerste Communie van een kind, een vormsel of het huwelijk, maar ook zou ik willen leren hoe ik iemand kan ondersteunen in minder mooie momenten zoals bijvoorbeeld een uitvaart, of bij ziekte.

Ik zou willen leren hoe je deze momenten samen met mensen voorbereidt, maar ook hoe ik de gemeenschap, familie en vrienden bij deze momenten kan betrekken, zodat we samen ook echt een open huis kunnen zijn. Ik heb er veel zin en ik hoop u allen snel te ontmoeten!

Danny Hakvoort

Een weg -een eigentijds passiespel

“Alsof je zelf meeloopt in de stoet naast Jezus”, is een van de vele reacties op ‘een weg’, het lijdensverhaal van Christus dat op een eigentijdse manier gebracht



wordt door Zanggroep Palet uit Overloon. De teksten zijn geschreven door Cees van Leeuwen die al jaren rondliep met het idee een eigen invulling te geven aan het passieverhaal. Als voorganger in gebedsdiensten heeft hij ruime ervaring met de symboliek die een rol speelt in het geloof en met de interpretatie van bijbelverhalen.

Voor het schrijven van ‘een weg’ heeft hij zich teruggetrokken in de stilte van een klooster en dat is voelbaar in de teksten. Geert Verhallen tekent voor de meeslepende muziek, gebaseerd op en in de geest van de teksten en ideeën van Cees. Door de toevoeging van theatrale elementen heeft regisseur Ans van Leeuwen - Hofmans het aloude lijdensverhaal verder versterkt. De veertienkoppige zanggroep ‘Palet’, vier sopranen, vier alten, drie tenoren en drie bassen, staat garant voor de muzikale kwaliteit en neemt sinds 2014 de toeschouwer mee in het aangrijpende lijdensverhaal van Jezus.

Dit passiespel wordt uitgevoerd in de Martinuskerk op dinsdag 11 april om 20.00 uur. Een bijdrage van € 10,- wordt gevraagd als tegemoetkoming in de onkosten en voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Gebedsdiensten

Gebedsdiensten met uitreiken van Communie

Na een periode van gebedsdiensten is er van de bisschop toestemming gekomen om onder condities gebedsdiensten met communie (zogenoemde Woord- en Communiediensten) te vieren. Als parochiebestuur zijn we erg blij dat deze mogelijkheid er nu weer is. Vlak voor Kerstmis hebben we dit gedeeld met de contactgroepen en de werkgroepen Liturgie. Zij waren verheugd over de mogelijkheid. De werkgroep van Linden denkt nog na of zij de keuze maken voor hun huidige vorm van vieren of de gebedsdienst met Communie.

De bisschop stelt - al in zijn beleidsplan - een aantal condities waaronder deze vorm mogelijk is:

- 1) Een Woord en Communiedienst is mogelijk als er geen eucharistieviering in dat weekend gehouden kan worden.
- 2) Voorgangers: de gebedsleider in de Woord- en Communiediensten zijn (in deze prioriteit) de diakens, pastoraal werkenden, leden van werkgroepen liturgie. In de planningen van het liturgisch rooster zal hiermee rekening gehouden worden.
- 3) De bisschop schrijft het model voor dat in 1999 uitgegeven is door de Nationale Raad van Liturgie. Hij wil voorkomen dat de Woord- en Communiedienst een “eucharistieviering met een gaatje” wordt.

Hoe ziet deze viering er dan uit?

De viering opent zoals gebruikelijk met een openingslied, het kruisteken, welkomstwoord en een schuldbelijdenis of kyrie-litanie. Het gloria/Eer aan God komt te vervallen, dat is verbonden aan de Eucharistieviering. De opening eindigt met het openingsgebed, dat meteen de inleiding is op de Dienst van het Woord. Hierna volgen zoals gebruikelijk de lezingen: Eerste lezing, Antwoordpsalm of tussenzang, soms een Tweede Lezing, Alleluiavers en het Evangelie. Vervolgens kan er een overweging gehouden worden en eventueel een evangelielied gezongen worden. De geloofsbelijdenis vervalft, daar deze nauw verbonden is aan de Eucharistieviering. De dienst van het Woord wordt zoals gebruikelijk afgesloten met de voorbede.

Hierna volgt de dienst van de communie. Deze begint met de vredeswens, om de verbondenheid met elkaar tot uitdrukking te brengen. Vervolgens wordt (onder het zingen van een lied) de communie op het altaar geplaatst en het Onze Vader gebeden. Daarna vindt de uitnodiging tot de communie plaats en wordt de communie uitgedeeld en een lied gezongen. Nadat de communie is teruggeplaatst in het tabernakel, wordt er afwisselend een dankgebed gebeden. Het slot van de viering bestaat zoals gebruikelijk uit de mededelingen en een zegenbede.

De werkgroepen liturgie zijn hiermee aan de slag gegaan en bij het verschijnen van dit parochieblad hebben de eerste Communiediensten in onze parochie al plaats gevonden.

Gastgezinnen gezocht

De Wereldjongerendagen brengen altijd bijzondere contacten teweeg. Dat hebben we in de afgelopen jaren ook in onze parochie mogen merken. In 2005 hebben we in het voorprogramma van de WJD in Keulen 180 gasten opgevangen. In 2012 hebben we zo'n 80 jongeren uit het bisdom Toledo welkom geheten, waar wij in 2011 te gast mochten zijn. Dat waren bijzondere ervaringen voor onze parochie en regio.

Afgelopen zomer zijn we met ruim 100 jongeren en begeleiders van ons bisdom naar de Wereldjongerendagen in Krakow geweest. Ons voorprogramma was in de gastparochie van Andrychow. Jongeren en gastgezinnen uit deze parochie willen nu een tegenbezoek komen brengen aan ons bisdom en aan Nederland. Zij hebben gevraagd of ze in onze parochie in Cuijk mogen verblijven. Ze komen met (voorlopig) 50 personen in de week van 24-31 juli 2017.

Natuurlijk willen we hen van harte welkom heten! Ze willen graag in gastgezinnen verblijven om zo Nederland ook van binnenuit te mogen leren kennen. Wij zijn nu op zoek naar gastgezinnen die 2 of meer mensen op zouden willen vangen voor deze dagen. Hoe e.e.a. precies zal gaan zal in de komende maanden duidelijk worden.

Mocht u interesse hebben om hieraan mee te werken, stuurt u dan een mail naar de parochie (info@martinuscuijk.nl). U komt dan op de lijst en we houden u op de hoogte van de vorderingen. In het volgende parochieblad leest u vast en zeker weer meer. Helpt u ons mee met deze bijzondere ervaring?

Pastoor Theo Lamers



Vasten

Eilanden van Hoop Bruggen bouwen...

Vastenactie 2017: Bruggen bouwen...

In 2017 staat de Salvadoraanse hoofdstad San Salvador centraal tijdens de Vastenactie-campagne. San Salvador is met tientallen moorden per dag de meest gewelddadige

stad ter wereld. We steunen hier een aantal initiatieven van katholieke organisaties, die in deze zee van geweld 'eilanden van hoop' willen bouwen.

Jeugdcentrum in Apopa

"Wie lid wordt van een bende, heeft maar drie opties: je belandt in het ziekenhuis, in de gevangenis of op het kerkhof." Aldus Pablo Rafael Andasol Paiz. Hij is coördinator van het Jeugdcentrum dat de Zusters van Angel de la Guarda hebben opgericht in een van de meest beruchte wijken van de stad: Apopa. Dagelijks ziet hij hoe de bendes het leven in San Salvador beheersen en hoe volwassenen en kinderen daaronder te lijden hebben: "Kinderen en jongeren hebben hier geen veilige plaatsen om te spelen en te leren vanwege de constante dreiging van geweld. Daarom is het Jeugdcentrum zo belangrijk: hier zijn kinderen en jongeren veilig en we geven ze de handvatten om zichzelf te ontwikkelen zodat ze later een positieve verandering in onze samenleving kunnen bewerkstelligen."

Sociaal centrum in Mejicanos

Ook in Mejicanos hebben de mensen zwaar te lijden onder de bendes. Hier werken - onder andere - de paters Passionisten. Zij hebben een sociaal centrum waar jongeren en volwassenen diverse opleidingen en workshops kunnen volgen. Het doel: een eigen bedrijfje opstarten zodat mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en de verleidingen van de bendes beter kunnen weerstaan. Denk aan cursussen op het gebied van koek en gebak maken, maar ook aan jongeren die worden opgeleid tot koerier. Pater Carlos san Martin: "We kunnen hiermee mensen een toekomst vol mogelijkheden bieden en we hebben al veel voorbeelden van jongeren die nu voor hun familie kunnen zorgen." Met de bijdrage van Vastenactie willen de paters ook workshops ontwikkelen gericht op hergebruik van materialen: "We willen mensen ook bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Daarom willen we workshops ontwikkelen waarmee we mensen kunnen leren oude materialen opnieuw te gebruiken."

Jeugdcentrum Mejicanos

In Mejicanos is nog geen jeugdcentrum zoals in Apopa. De wens daarvoor is er wel. Vrijwilligers Daniel Vallecillo en David Martinez van CBC (Centro Bartholomé de las Casas) gaan nu de scholen langs en geven lessen 'vreedaam samenleven' in de klassen. Directrice Sara Pacheco Ortiz van de Colonia San Simon vertelt over het effect dat dit heeft: "Voordat David en Daniel hun lessen kwamen geven, hadden we grote problemen met de kinderen. Ze waren agressief en gebruikten grove taal. En als je bij de ene groep hoorde, was je automatisch de vijand van kinderen uit een andere groep. Via CBC kwamen Daniel en David met de kinderen werken en het verschil is levensgroot: de kinderen hebben meer respect voor elkaar, werken samen en zijn veel minder agressief." Ook de kinderen zijn enthousiast over de lessen, zo vertellen Daniel en David: "Het is vaak voor het eerst dat iemand belangstelling voor ze heeft. Veel kinderen leven in moeilijke omstandigheden en hun ouders hebben de handen vol aan zichzelf. Voor

de kinderen is het heel emotioneel te ervaren dat iemand echt aandacht voor ze heeft. Dat biedt veel ruimte om met ze te werken. Met een eigen centrum hebben we daarvoor natuurlijk veel meer mogelijkheden.”

Het werk van Centro Bartholomé de las Casas

Centro Bartholomé de las Casas ('CBC') is ontstaan uit het sociaal werk van de Dominicanen in San Salvador. Met het Vastenactieproject wil CBC 'bruggen bouwen' tussen mensen, met name jonge mensen in Mejicanos en Apopa. Walberto: "Vanwege de situatie in ons land leven de mensen gescheiden van elkaar. We werken aan preventieprogramma's om geweld te voorkomen, maar ook aan programma's waarin jongens en meiden samenwerken. We maken gebruik van programma's die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en we leren ze aan staf en de vrijwilligers van onze partners. Op die manier creëren we 'eilanden van hoop' en van daaruit kunnen de inzichten zich in de gemeenschap verspreiden en geven we de jeugd een ander perspectief.

Onze grootste wens is dat we vrede hebben in ons land, maar vrede betekent dat je in beweging moet komen; werken aan vrede vraagt iedere dag inspanning. Boven alles willen we daarom kracht, hoop en een sterk geloof creëren in de mensen; geloof dat we dingen kunnen veranderen en dat het beter kan worden, dat een andere samenleving nog altijd mogelijk is en dat we ondanks alles, een goed leven kunnen hebben met elkaar.”

Walberto Tejeda: "Werken aan vrede vraagt iedere dag inspanning."

Ieder mens telt

Dat bent U ongetwijfeld met ons eens. Maar de werkelijkheid is vaak hard. In ons land, maar ook in onze eigen omgeving leven mensen in uiterst miserabele omstandigheden. In dit artikel leest u wat de Vincentiusvereniging Cuijk hieraan probeert te doen. Met persoonlijke aandacht, directe hulpverlening, financiële ondersteuning en activiteiten in samenwerking met andere sociale instellingen en diaconieën en parochiële caritasinstellingen samen.

De Vincentiusvereniging Cuijk is al sinds 1854 actief in Cuijk en geworteld in de plaatselijke christelijke traditie. Zij bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht achtergrond of geloof. De vereniging maakt deel uit van een landelijke organisatie waarin directe en persoonlijke hulp centraal staat. Waar mogelijk tracht de Vincentiusvereniging de situatie structureel te verbeteren.

Kansen voor kinderen

Ieder kind wil graag op vakantie of lekker sporten bij een club. Duizenden kinderen in Nederland maar ook kinderen in Cuijk kunnen dat niet, omdat daar geen geld voor is. Voor een groeiend aantal ouders wordt het steeds moeilijker om te betalen voor schoolmateriaal, boeken, excursies, schoolkamp, sportclubs en/of muzieklessen. De Vincentius-

vereniging Cuijk biedt met verschillende projecten financiële ondersteuning op het gebied van school en vrije tijd.

Activiteiten Voor Ouderen

Duizenden ouderen in Nederland maar ook ouderen in Cuijk vereenzamen, omdat ze de deur niet meer uit kunnen en nooit meer bezoek krijgen of zij kunnen onvoldoende voor zichzelf zorgen, omdat zij tijdens hun leven pech hebben gehad. Vrijwilligers van de Vincentiusvereniging Cuijk zoeken samen naar structurele oplossingen en proberen die mensen daadwerkelijk te bereiken, vaak in samenwerking met andere organisaties. Kortom waar gaten vallen in de reguliere hulpverlening springt de Vincentiusvereniging in. **Want, IEDER MENS TELT.**

Wij doen een beroep op U. U misschien op ons. Misschien worden wij wel vrienden. Vrienden van de Vincentiusvereniging Cuijk door een jaarlijkse donatie van € 10,00 of meer over te maken op
Rekeningnummer: NL 46 ABNA 05 96 90 31 03
RSIN-nummer: 8051.05.876 (i.v.m. ANBI Status)
t.n.v. Vincentiusvereniging Cuijk.
Met vermelding van: IEDER MENS TELT.

Tonny Cuppen Voorzitter
Math Terwindt Penningmeester
Jan Jacobs Secretariaat
Nel van Echtelt Adviseuse
Frans Claassen. Adviseur

Speel mee in onze nieuwe musical!

'De tuin van Als' is het nieuwe project van kindermusicalgroep Abracadabra en de Martinusparochie. Kinderen die mee willen doen, zijn van harte welkom! Om mee te doen hebben kinderen geen ervaring nodig en hoeven ze geen auditie te doen: tijdens de repetities geven we zelf invulling aan de musical en ontdekken we hoe ieder kind daar op zijn eigen manier en met zijn eigen talent aan kan bijdragen. De visie van musicalgroep Abracadabra is, dat een betoverende uitvoering ontstaat als iedereen daar de kans voor krijgt!

De repetities zijn vanaf 2 februari op donderdagen van 18.30 tot 19.45 uur in het parochiezaaltje van de Jozefkerk. De uitvoering is op zondag 16 april in de Martinuskerk. Aanmelden kan bij Bart van der Zanden (mail@tonica-muziek.nl) en op www.abracadabra-online.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de visie en de andere projecten van Abracadabra.



Vastenakte

Tijdens de vastentijd (1 maart - 15 april 2017) neem ik me voor:

mij te onthouden van:

- alcoholhoudende dranken
- zoetigheid (taart, snoep, etc.)
- hartige snacks (frites, chips, etc.)
- het doen van grote aankopen voor mijzelf (kleding, luxe artikelen, electronica)
- tv-kijken
- uitgaan (bioscoop, musea, trips)

Te versoberen op:

- ontbijt, nl.:.....
- lunch, nl.:.....
- avondeten, nl.:.....
- alcoholhoudende dranken, nl.:.....
- zoetigheid, nl.:.....
- tv-kijken, nl.:.....
- uitgaan, nl.:.....
- waterverbruik in huis, nl.:.....
- energieverbruik in huis, nl.:.....
- gebruik van de auto, nl.:.....

- extra aandacht besteden aan het hergebruik van papier, glas en gft-afval
- een bezoek te brengen aan personen die mijn extra aandacht kunnen gebruiken, nl. (noteer voor uzelf de namen)
- maal tijd en aandacht te besteden aan de jongeren in mijn wijk of dorp
- maal tijd en aandacht te besteden aan de ouderen in mijn wijk of dorp
- gesprekken aan te gaan met vrienden/kennissen over het belang van delen
- maal de daklozenkrant te kopen (en lezen) of een dakloze op andere wijze te steunen

- iedere week deel te nemen aan de eucharistieviering in het weekeinde
- het sacrament van verzoening te ontvangen
- een waardevol boek te lezen, nl.(schrijf de titel(s) op)
- een gedicht te lezen en erover na te denken
- na te denken over hoe vasten, bidden en geven met vreugde uitgevoerd kunnen worden
- een moment te nemen om met anderen stil te staan bij de verdeling van rijkdommen over de wereld en solidariteit

Andere voornemens/uitzonderingen:

-
-
-

Als ik mijn voornemens helemaal nakom, is dat mij € waard.

Ik zal dit bedrag ten goede laten komen aan het Vastenactieproject van mijn parochie.

Als ik mijn voornemens niet helemaal nakom, dan heeft dat wel/geen gevolgen voor mijn bijdrage aan het vastenactieproject. Zo ja, dan zal ik evenredig aan de mate waarin ik mijn voornemens nakom meer/minder bijdragen.

Handtekening:

Vastenakte



Wat?

Vasten is voor de meeste katholieken iets van vroeger, een praktijk die in onbruik is geraakt. Door vastenactie is gezocht naar een hedendaagse vorm om invulling te geven aan de

oude praktijk van 'vasten, gebed en aalmoezen geven' tijdens de veertigdagentijd.

Waarom?

Het woord aalmoes is afgeleid van het Griekse elemosyne: barmhartigheid. De veertigdagentijd is bij uitstek geschikt voor bezinning, nadenken over levenskeuzes en nieuwe voornemens maken. De vastenakte staat in dit kader.

Hoe kunnen we dat doen?

Op een Vastenakte -een contract dat mensen sluiten met zichzelf- kun je voor jezelf je persoonlijke vastenvoornemens vastleggen. Een voorbeeld akte op pagina 10 bevat een aantal suggesties om inhoud te geven aan het vasten, niet alleen het onthouden van bepaald voedsel, maar ook activiteiten om in te versoberen. En de akte bevat voorstellen om invulling te geven aan gebed en aan de inzet voor medemensen in nood. Aan de voornemens kun je een financiële gift koppelen.



De opbrengst van het persoonlijk vasten kan bijvoorbeeld bestemd worden voor de bisschoppelijke vastenactie (waarover elders meer). Wellicht helpt het u om een eigen insteek in de Veertigdagentijd te maken!

Van de geloofsgemeenschappen

Rondom de Martinustoren Cuijk

Een inspannende en mooie periode ligt weer achter ons. We hebben mogen genieten van mooie Adventsdiensten en vespervieringen, een mooi versierde en verlichte kerk met Kerstmis en prachtige vieringen voor groot en klein. Naast de diensten en activiteiten is de kerststal, de kerstallententoonstelling en de kerk in de kerstweek door ongeveer 1.000 mensen bezocht. Daar zijn we weer heel blij mee!

Een bijzonder woord van dank aan de "bloemenmeisjes", want zij gaan het na deze Kerst wat rustiger aan doen, maar blijven met regelmaat vaste bezoekers van de pastorie.

Eén van de hoogtepunten was dit jaar weer "Old meets new 2.0". Met dank aan allen die mee hebben gedaan en meegewerkt mochten we Derde Kerstavond 900 mensen een mooie avond bieden. Verbeterpunten en ideeën voor 2017 zijn weer gemaakt en hopelijk gaan we op weg naar de versie 3.0!

Met een korte periode van de tijd door het jaar, maken we ons al weer op voor de Veertigdagentijd, maar niet zonder eerst Carnaval te vieren, dit jaar op Carnavalszaterdag om 10 uur samen met 5 Carnavalsverenigingen uit onze parochie. We gaan er samen een mooie start van de dol-dwaze dagen van maken.

Na deze dagen gaan we de soberheid van de Veertigdagentijd weer in. In dit jaar bouwen we over de zonda-



gen heen van Woestijn naar Paastuin om samen stap voor stap te groeien naar het hoogfeest van Pasen.

Eén uitnodiging willen we u vast doen voor de dinsdag in de Goede week (11 april): Een weg... een eigentijds pasienspel. U leest er elders in het parochieblad meer over.

Met enige regelmaat zien we in de kerk onze communicanten en vormelingen verschijnen. Zij bereiden zich al volop voor op de sacramenten die zij gaan ontvangen in de Paastijd.

We wensen u even een rustige tijd toe, alvast een mooi Carnavalsfeest en goed begin van de Veertigdagentijd

Liturgische kalender

Datum	4 en 5 februari 5de Zondag door het Jaar	11 en 12 februari 6de Zondag door het Jaar	18 en 19 februari 7de Zondag door het Jaar	25 en 26 februari 8ste Zondag door het Jaar	1 maart Aswoensdag
Kerk					
St. Martinus parochiekerk 	Zo 11.00 uur Herenkoor	Zo 11.00 uur Dameskoor	Zo 11.00 uur Herenkoor	Za 10.00 uur Carnavalsmis Zo 11.00 uur dameskoor	Wo 19.00 uur Herenkoor
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 uur m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 9.30 uur m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Samenzang	Wo 8.00 uur Samenzang
H. Lambertus Beers 		Za 19.00 uur Together		Za 19.00 uur Woord- en gebedsdienst met communie Visserskoor	
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 uur Woord- en gebedsdienst met communie	Zo 11.00 uur Gezinsviering m.m.v. Jeugd- koor	Zo 11.00 uur Dameskoor	Zo 11.00 uur Jozefcantorij	
H. Martinus Katwijk 	Zo 9.30 uur Parochiekoor		Zo 9.30 uur Woord- en ge- bedsdienst met communie Parochiekoor		
H. Lambertus Linden 	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst Samenzang	Geen viering	Wo 19.00 uur Woord- en gebedsdienst Samenzang
H. Antonius van Padua Vianen 	Za 18.00 uur Juvia		Za 18.00 uur Vivace		

4 en 5 maart Eerste Zondag van de Veertig- dagentijd	11 en 12 maart Tweede Zondag van de Veertig- dagentijd	18 en 19 maart Derde Zondag van de Veertig- dagentijd	25 en 26 maart Vierde Zondag van de Veertig- dagentijd	1 en 2 april Zesde Zondag van de Veertig- dagentijd	8 en 9 april Palmzondag
Zo 11.00 uur Herenkoor	Zo 11.00 uur gezinsviering met jeugdkoor, presentatie communican- ten	Zo 11.00 uur Herenkoor	Zo 11.00 uur Dameskoor	Zo 11.00 uur Herenkoor	Zo 11.00 uur Gezinsviering met Jeugdkoor
Zo 9.30 uur m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 9.30 uur m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur m.m.v. Zang- groep Creation	Zo 9.30 uur	Zo 9.30 uur m.m.v. De Maasklanken
	Za 19.00 uur Together		Za 19.00 uur Gemengd koor		Za 19.00 uur Together
Zo 11.00 uur Woord- en gebedsdienst met communie	Zo 11.00 uur	Zo 11.00 uur Jozefviering m.m.v. Jozef- cantorij en Dameskoor	Zo 11.00 uur MOV- viering m.m.v. koor: Kasih	Zo 11.00 uur Woord- en gebedsdienst met communie	Zo 11.00 uur Moluks koor (onder voorbehoud)
Zo 9.30 uur Parochiekoor		Zo 9.30 uur Parochiekoor		Zo 9.30 uur Parochiekoor	Zo 9.30 uur Parochiekoor
Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 9.30 uur Samenzang
Za 18.00 uur Juvia		Za 18.00 uur Vivace		Za 18.00 uur Vivace	

Dagelijkse en bijzondere vieringen

Er kan onverwacht altijd iets veranderen in het liturgisch schema. Voor de meest recente kalender kunt u terecht op de website www.martinuscuijk.nl of leest u in het Cuijks Weekblad.

Dagelijkse vieringen

Woensdagavond	19.00 uur,	Jozefkerk Cuijk, (ingang via parochiecentrum)	Eucharistieviering
Maandag tot en met zaterdag	8.00 uur,	Kruisherenkapel St. Agatha,	Eucharistieviering

Bijzondere vieringen

Donderdag 2 februari,	19.00 uur,	Martinuskerk Katwijk,	Opdracht in de tempel - Maria Lichtmis
Vrijdag 3 februari,	09.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eerste vrijdag, H. Blasius met de mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen.
Dinsdag 14 februari,	19.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Feest HH. Cyrillus en Methodius, patronen van Europa
Woensdag 22 februari,	19.00 uur,	Winterkapel Jozefkerk,	Feest Petrus' Stoel
Woensdag 1 maart,	Aswoensdag,	verplichte vasten- en onthoudingsdag,	zie bovenstaand liturgisch rooster
Vrijdag 3 maart,	09.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eerste vrijdag van de maand
Dinsdag 7 maart,	19.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Oecumenische Vesperdienst, thema Woestijn
Dinsdag 14 maart,	19.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Oecumenische Vesperdienst, thema Weg
Maandag 20 maart,	19.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Hoogfeest H. Jozef
Dinsdag 21 maart,	19.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Oecumenische Vesperdienst, thema Water
Dinsdag 28 maart,	19.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Oecumenische Vesperdienst, thema Licht
Dinsdag 4 april,	19.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Oecumenische Vesperdienst, thema Leven
Vrijdag 7 april,	09.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eerste Vrijdag

Rondom de Jozeftoren



Kerstviering van de bezegroep

Op 22 december 2016 hield de bezegroep van de St. Jozefgemeenschap haar kerstviering met de zieken en de ouderen. De St. Jozefkerk was door de kerststalbouwers helemaal in kerstsfeer gebracht, door de interieurverzorgsters gepoetst en door de dames van de bloemengroep met bloemen getooid. Schitterend mooi allemaal! Pater Op de Kamp ging voor in de viering.

Het dameskoor zong prachtige kerstliederen en na de viering was er nog een gezellig samenzijn in het parochiezaaltje. Het kerstbrood werd door een gulle gever aangereikt. Ook de koffiedrinkers met de kerstdagen konden er van genieten. Jan, reuze bedankt!! Ook de zieken die echt niet konden komen werden niet verge-

ten, voor hen was er een bloemetje. Iedereen die heeft mee geholpen om samen het kerstfeest zo mooi mogelijk te vieren: heel hartelijk dank!!
Namens de bezegroep: B. Albers

Kerstmis 2016 in de Jozefkerk: terugblik met weemoed

We willen hierbij graag alle vrijwilligers en gasten bedanken die door hun vrijwilligerswerk mede gezorgd hebben voor mooie en goed bezochte kerstvieringen!! We realiseren ons dat het, zeer waarschijnlijk, de LAAT-STE kerstvieringen zijn geweest in de huidige Jozefkerk!! Daarna gaan we door als geloofsgemeenschap van Jozef in MFA De Valuwe.

Tevens willen we, de Contactgroep van de Jozefkerk, namens de Jozefkerk ALLE vrijwilligers van harte bedanken voor al Uw werk in het afgelopen jaar 2016 en alle goeds toewensen voor 2017!!

Ook dan gaan we als geloofsgemeenschap van de Jozefkerk door, eerst nog in de huidige kerk, dan in de tijdelijke locatie, het parochiezaaltje, en daarna in de MFA De Valuwe! We gaan ervoor!!

Gastoptredens uit Vianen en Beers in de Jozefkerk

Vanaf deze plaats nogmaals dank aan het koor Vivace uit Vianen: zij verzorgden de muzikale ondersteuning van de nachtmis van 23 uur op kerstavond 24 dec 2016 in onze Jozefkerk. Heel veel complimenten vielen jullie ten deel: en terecht!

Eveneens dank aan de Muziekvereniging Irene uit Beers

die op Tweede Kerstdag om 11 uur hun muzikale bijdrage leverde. Ook hen bedanken en complimenteren we nogmaals en dan zeker ook voor al die jaren dat zij dat op Tweede Kerstdag, een traditie in de Jozefkerk, hebben willen doen!!

MFA De Valuwe en Jozefkerk

Na inventarisatie van alle wensen en suggesties van alle betrokken groeperingen en dus ook de Jozefkerk en na bespreking daarvan in de gemeentelijke Bouwgroep ivm de MFA De Valuwe, heeft de architect een ontwerp-tekening gemaakt. Deze tekening was te zien tijdens een druk bezochte inloopmiddag op 3 november 2016 in het parochiezaaltje van de Jozefkerk.

Zie daarvoor ook de website www.devaluwe.nl/Wijkin-Beeld/wijkvtv

Daarbij is in het ontwerp te zien dat kerkdiensten van de Jozefkerk gepland zijn in de multifunctionele ruimte onder de koepel, te weten vanaf de trappen naar het altaar en zo naar achteren toe: een ruimte voor ongeveer 170 stoelen en een verplaatsbaar altaar. Dit alles tot tevredenheid van velen. Ook de klankbordgroep van de Jozefkerk is er blij mee!

Met de klankbordgroep is ook overleg geweest over de tijdelijke locatie tijdens de bouw en verbouw van de Jozefkerk tot MFA De Valuwe. Samen is besloten, na afwijking van een aantal opties, om het parochiezaaltje van de Jozefkerk als tijdelijke locatie te gaan gebruiken! Het aantal stoelen wat er kan staan in het parochiezaaltje is ruim voldoende voor de reguliere vieringen van de Jozefkerk. Tafels staan er dan niet, wel een klein orgel en een klein altaar.

Waarschijnlijk gaat de bouw en verbouw van de MFA De Valuwe van start in april 2017, na Pasen. Datum van sloop en bouw van de andere panden en objecten is nog niet bekend!

Contactgroep rondom de Jozefstoren

Rondom de Antoniustoren



Kerstmarkt
in
Vianen

Rondom de Lambertustoren Beers

Het is allemaal een beetje vreemd, de tijd rond Kerstmis hier in onze gemeenschap. Maar 2 diensten, nl. de Herdertjesviering en Nachtmis geheten. Vragen die vooraf gesteld werden: is het nog wel nodig, is er nog belangstelling voor de kerststal en de andere versieringen. Er zijn maar 2 diensten, en het is toch heel wat werk dat er gebeuren moet! Maar het werd positief opgenomen en met groot enthousiasme werd alles weer opgebouwd en versierd. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers.

De Herdertjesviering was weer goed bezocht, mooi en goed gespeeld door de kinderen en aangevuld door mooie en vrolijke liederen van het kinderkoor uit Cuijk. Allemaal een dikke pluim verdient! Een klein minpuntje was (maar dat hebben jullie niet gezien) dat de leiding zo moet zoeken naar jeugd om mee te spelen en zo waren er enkele kinderen met twee taken. Kinderen, maar ook ouders, jullie kunnen ervoor zorgen dat er de komende Kerstmis voldoende herdertjes en engeltjes zullen zijn. Het groot aantal bezoekers aan deze dienst bewijst toch dat men het waardeert en niet willen missen. We moeten er samen wat van maken.

Ook was er een triest gebeuren rondom de Kerststal. De kinderen misten de Knikengel. Zijn er mensen die hier meer vanaf weten of weten waar de engel naar toe gevlogen is, laat het ons weten, zodat de engel straks de stal weer compleet maakt.

De Nachtmis was buiten verwachting goed bezocht, wat velen goed deed en de Kerstvreugde vergrootte. Het koor, dat maar uit een klein aantal leden bestaat was zeer verrast en het gaf hen extra inspiratie om goed en mooi te zingen voor een volle kerk. Jammer genoeg, de 1ste en 2de Kerstdag was er geen dienst in onze kerk, maar van 12.00 tot 16.00 uur was de kerk open voor het bezichtigen van de Kerststal. De bezoekers, een 60 tal waren allen content met wat de kerk te bieden had.

Het koor heeft in het nieuwe jaar alweer het Paasrepertoire voor de dag gehaald en denkt alweer vooruit. Maar eerst krijgen we nog 3 dagen carnaval, die wij hier in Beers al jarenlang beginnen met de Carnavalsviering in de Kerk. Ook dit jaar zal op zaterdag 25 februari weer de viering plaatsvinden en dit jaar zelfs met een communieviering, wat vele jaren niet meer mocht. De carnaval wordt afgesloten met het halen van het askruisje in een gezamenlijke viering om 19.00 uur in de Martinuskerk in Cuijk. Allen tot ziens in Cuijk.

Namens de contactgroep: *Harrie van Haren*

Onlangs heeft u in de Gelderlander (16 januari 2017) kunnen lezen dat de Parochie H. Martinus ontwikkelingen te melden had rond de met sluiting bedreigde kerken.

Vorig jaar werd het beleidsplan vastgesteld waarin ook met name gekeken is naar het openhouden van de in eigendom zijnde kerken, immers uit financieel oogpunt was het niet langer verantwoord om alle kerken open te houden. Inmiddels is de H. Jozefkerk aan de Gemeente Cuijk verkocht en zal het een functie als MFA in de wijk gaan vervullen, waarin wekelijks nog steeds vieringen gehouden kunnen worden. Ook zal de kerktoeren worden omgebouwd tot kaarsjeskapel.

In Vianen zijn er gesprekken gevoerd met een investeerder die lokale mogelijkheden ziet voor de kerk en de pastorie. Uiteindelijk zal ook hier continuïteit voor vieringen gewaarborgd blijven.

Voor de kerk van Linden heeft het dorp zich sterk gemaakt, Linden wil de kerk behouden en open houden en hebben zich ten doel gesteld om voldoende financiële middelen te realiseren om de exploitatie te dragen.

Voor onze kerk de H. Lambertus zou het doek in de komende jaren kunnen vallen...we zien nog steeds teruglopende financiële bijdragen voor de actie Kerkbalans; de belangrijkste inkomstenbron voor onze parochie. Waar in 2012 nog ruim € 22.000 aan kerkbijdrage binnenkwam, zitten we nu op slechts € 5000...! Het zou jammer zijn wanneer het parochiebestuur tot dit besluit zou moeten komen.

Dat er sprake is van ontkerkelijking en er minder interesse is om naar de kerk te gaan is een feit, ofschoon bij begrafenissen de kerk vaak te klein is.

Maar is Beers dan niet in staat om de kerk net zoals in Linden open te houden...? Wanneer we allemaal weer onze bijdrage doen in de kerkbalans zodat we jaarlijks op het niveau van het jaar 2012 (€ 22.000) komen, dan kunnen we de toekomst van het kerkgebouw in ieder geval voor de komende tijd veiligstellen. Laten we ons, zoals in Linden sterk maken voor onze Lambertuskerk!

Binnenkort zal de actie Kerkbalans 2017 beginnen en zal iedereen een folder ontvangen. Door uw bijdrage te storten op de specifieke bankrekening van de H. Lambertus-Beers is het inzichtelijk welk bedrag er aan onze kerk toegerekend wordt. Overigens, door gebruik te maken van een fiscale regeling is uw bijdrage zonder drempel aftrekbaar op uw inkomstenbelasting, dus per saldo betaalt de belastingdienst een groot deel mee..! Samen kunnen we de toekomst voor onze Lambertus bepalen..!

Namens de contactgroep Rondom de Lambertustoren

Rondom de Toren H. Agatha

Kerstconcert 2016 in mfa de Agaat

Respectvoor elkaar was het centrale thema bij het Kerstconcert, georganiseerd door de contactgroep

Rondom de Toren H. Agatha in mfa de Agaat. Van achteren uit de zaal kwamen de kinderen van de Lindekring, getooid met lichtjes, gevolgd door de fanfare, in het donker naar voren, al zingend "Komt allen tezamen". Respect voor het onderwijsteam van de Lindekring dat in zo korte tijd dit mini-concertje met de kinderen ingestudeerd heeft.



Foto: Gerard Smits

Respect ook voor de diverse zangverenigingen: De Maasklanken, Fanfare Heilige Agatha en Creation die elk op hun eigen wijze kerstliederen ten gehore brachten. Respect voor gedichten- en verhalenvertelster Mientje Wever die in Boxmeers dialect voorlas uit eigen werk en respect voor Ans van Dinther die The French Song prachtig vertolkte.

Respect voor al diegenen die de moeite hebben genomen om naar de Agaat te komen om samen te zijn, om samen te zingen zoals het gezamenlijke slotlied "White Christmas" en tenslotte respect voor Thea Hermans die op voortreffelijke wijze het hele kerstconcert leidde en de diverse deelnemers introduceerde en bedankte. Sint Agatha kijkt alweer uit naar editie 2017!



Foto: Gerard Smits

Ceciliafeest van de Maasklanken

Het jaar 2016 was voor ons koor heel bijzonder. Op landgoed Tongelaar mocht onze voorzitter 3 jubilarissen in het zonnetje zetten. Maar liefst 40 jaar was en is Bets Daanen een vertrouwd en heel plezierig lid van onze vereniging. Haar muzikale inzet bij de sopranen is geweldig. Maar liefst twee leden m.n. Annie Thoonen en Ans Coenen mochten geschenken in ontvangst nemen als "Gouden Alten". Maar liefst 50 jaar hebben zij het wel en wee bezongen in onze Kloosterkerk te St. Agatha. Dames van harte en ga zo door !!!!

Restauratie kerk St. Agatha.

Vanaf 9 januari 2017 tot ergens in mei dit jaar zal er een ingrijpende restauratie aan het dak van de kerk in St Agatha plaats vinden. De hele kerk komt in de steigers te staan en het dak gaat er in zijn geheel af. Mogelijk worden ook alle ramen afgedekt. Alle diensten

in de kerk kunnen gewoon doorgang vinden maar enige overlast is mogelijk niet te vermijden. Uitvaartdiensten in deze periode moeten zo spoedig mogelijk gemeld worden. De aannemer zal dan de werkzaamheden tijdens de dienst zodanig plannen dat hinder tot een minimum beperkt wordt. Wij hopen op eenieders medewerking en begrip.



Foto: Gerard Smits

Rondom de Martinustoren Katwijk

Als dit artikel in de mantel verschijnt is het nieuwe jaar al begonnen. Er is vanaf de kansel medegedeeld dat Monseigneur de Korte de woord- en communiedienst, onder strikte voorwaarden, heeft goedgekeurd, de nieuwe Prins van Katwijk is bekend en een hele mooie drukke periode ligt achter ons.

Daarom even een kleine terugblik.

Op 17 december werd in Katwijk, in de kerk en parochietuin, een Winter-Kerstfair gehouden. In een prachtige ambiance met leuke bijzondere kerststallen, kerstkraampjes, waarin allerlei mooie producten en lekkernijen werden uitgesteld en verkocht, muziek, dans, lichtjes en sterretjes, was dit evenals 5 jaar geleden weer een bijzonder mooi dorpsgebeuren. Diverse koren en muziekgroepen uit de omgeving gaven acte de presence.

Het kerkkoor werd omgedoopt tot Charles Dickens Choir, inclusief aangepaste kleding. Al met al was het voor het organiserend comité een groot succes. De netto opbrengst is ten gunste van het onderhoud en restauratie van de kerkmuur in de wijngaard en haar omgeving.

Na de kerstfair waren we allen in een sfeervolle kerststemming en op 1ste Kerstdag hadden we een mooie viering in de Kerk. Jammer dat de kersttijd zo kort is en de dagelijkse beslommingen zoveel tijd innemen. Vergaderingen van de liturgiegroepen, plannen voor de komende tijd. De vakantiefolders vliegen al om je oren. Wie weet wat het nieuwe jaar ons brengt.

Dit mooie gedicht werd me aangereikt:

*Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Eén hand alleen kan geen touw om een bundel knopen.*

*Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Wie alleen valt heeft niemand die haar hoort.*

*Wie alleen loopt gaat zwaar gebukt onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde of verdriet.*

*Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Twee voeten heeft ze slechts en maar twee armen.
Ze heeft slechts twee ogen.*

*Maar in de gemeenschap heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.*

Patice Koya, Kameroen.

Prachtig verwoord: samen zijn we met velen. Dank allen voor het samen zijn en werken.

Rondom de Lambertustoren Linden

Terugkijken met pijn en hoop

Voor onze geloofsgemeenschap Linden was 2016 een moeilijk jaar. We werden geconfronteerd met het onverwachte besluit van het parochiebestuur dat onze kerk gesloten zou moeten worden en dat onze geloofsgemeenschap daardoor waarschijnlijk uit elkaar zou vallen.

Op zware momenten blijkt echter ook de veerkracht van de Lindense gemeenschap. Er was breed onbegrip voor deze beslissing van het parochiebestuur. Na veel overleg kwam in het midden van het jaar een gelukkige en onverwachte wending. De geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden krijgt van het bisdom en het parochiebestuur tot oktober 2021 de kans om haar bestaansrecht te bewijzen.

Een mooie kans, maar ook een zware verantwoordelijkheid voor de geloofsgemeenschap. Er is hard gewerkt aan een plan dat uiteindelijk moet resulteren in het voortbestaan van de geloofsgemeenschap op pastoraal, liturgisch en financieel gebied. Intussen is de actie daarvoor bijna voltooid met een mooi resultaat. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat we in Linden trouwe leden van onze geloofsgemeenschap zijn kwijtgeraakt, maar gelukkig is het draagvlak binnen en buiten Linden nog groot om op alle gebieden stappen te kunnen zetten. Onze zondagvieringen worden goed bezocht en krijgen alom waardering, binnen onze gemeenschap is aandacht voor elkaar en op financieel gebied wordt de waardering voor de nieuwe kansen uitgedrukt in werkelijke financiële steun.

Heel direct was dat te zien in de activiteiten rond Kerstmis. Gedragen door medewerking van velen kon dat een prachtig feest worden. Weer terug van weggeweest was de Kerstactiviteit voor kinderen. Op initiatief van Deirdre Angenent en enkele jonge ouders kwamen kinderen, ouders en grootouders bij elkaar in de kerk om zich voor te bereiden op de komst van het Kerstkind.



Foto: Han Maassen

Hoogtepunt vormde de Kerstnachtviering in een volle kerk. We stonden stil bij de oproep van de engelen boven de velden van Bethlehem: 'vreest niet'. Juist in deze tijd waarin het lijkt alsof de angst regeert, is er behoefte aan hoop. We zongen ons vertrouwen uit in het lied: 'ik zal er zijn', Immanuel - God met ons.



Foto: Han Maassen

De Adventsactie voor vijf projecten rond Moeder en Kind werd in onze geloofsgemeenschap goed ondersteund. We haalden maar liefst € 451,11 op tijdens de Kerstnacht.

Hoop kwam er uit het bisdom Den Bosch. Bisschop Gerard de Korte laat al duidelijk merken dat hij een ander pastoraal beleid voorstaat dan zijn voorgangers. Of die andere visie nog op tijd komt is maar de vraag. In de parochies zal nog een hele vertaalslag gemaakt moeten worden. In Linden hebben we dat ook gemerkt, maar we gaan er in ieder geval voor. Op die manier hopen we op een goed 2017.

Dat wensen wij u ook toe!

*Namens de Lambertus geloofsgemeenschap Linden
De Contactgroep*

Je moet dit eens proberen:

Op een dag in de week
Sla je een maaltijd over.
Je eet dus niets,
Je moet dus ook geen eten klaarmaken
En de tijd die daardoor vrijkomt
Besteed je aan iets
Waarvan je al jaren zegt dat het belangrijk is
Maar waarvoor je gewoon geen tijd had
Of maakte:
De lang beloofde brief,
Het steeds maar uitgestelde bezoekje,
Een half uurtje stilte of gebed,
Gegarandeerd,
De dag wordt anders.
De kringloop van eten en hebben,
En de vrees van nooit genoeg
Wordt plots doorbroken,
Er is ineens een zee van tijd
Voor wat echt belangrijk is.
Je voelt je herleven.
En als na enkele uren
Je maag begint te rommelen
Dan mag je je verbonden voelen
Met hen die deze dag ook niet gegeten hebben,
Maar daar niet voor konden kiezen.

Je moet het echt eens proberen.



Contactgroepen Rondom de Torens

geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Dhr. Maarten Hermens 0643138081
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822
Dhr. Wim Hofmans 313998

geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Mevr. Ria v Kempen-Jeursen 317612

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Dhr. Jan van den Broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030
Dhr. Gerard Smits 316066

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Mickey Nuijs 318725
Mevr. Wilma v Daal 313871 Dhr. Harrie van Haren 314333

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Mevr. Thea Scheers-Jans 320137
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers 314227
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 312555
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Parochiestatistiek

Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

Faith Klomp	27 november	St. Martinus Cuijk
Dyvano Klomp	27 november	St. Martinus Cuijk
Levi van Baast	27 november	St. Martinus Cuijk
William Aghayan	25 december	St. Martinus Cuijk
Sophie Schell	15 januari	St. Martinus Cuijk

Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

31 oktober	Jan van 't Hullenaar	
	82 jaar	St. Martinus Cuijk
1 november	Truus Toonen-Scheers	
	82 jaar	St. Martinus Cuijk
5 november	Maria Cornelissen-van Lanen	
	90 jaar	H. Lambertus Beers
12 november	Martin van Densen	
	73 jaar	St. Martinus Cuijk
23 november	Kees de Greef	
	81 jaar	St. Martinus Cuijk
25 november	Arie Nijsten	
	95 jaar	H. Lambertus Beers
1 december	Leo Wagemans	
	81 jaar	H. Lambertus Beers
13 december	Mies Geurts	
	85 jaar	H. Antonius van Padua
16 december	Elly Peters-van den Berg	
	76 jaar	St. Martinus Cuijk

16 december	Marijke Nielen-van Kruijsbergen	
	57 jaar	St. Martinus Cuijk
19 december	Bart Derks	
	69 jaar	H. Antonius van Padua
20 december	Frits Schepens	
	89 jaar	St. Martinus Cuijk
30 december	Clé Willenborg	
	75 jaar	St. Martinus Cuijk
31 december	Netty van 't Hullenaar-van Dartel	
	81 jaar	St. Martinus Cuijk
4 januari	Peter Ermers	
	57 jaar	H. Jozef
17 januari	Jac Smits	
	82 jaar	St. Martinus Cuijk
17 januari	Mies Tol-Mol	
	98 jaar	St. Martinus Cuijk
21 januari	Piet Wagemans	
	84 jaar	H. Lambertus Beers
26 januari	Marietje Keijzers-de Waal	
	84 jaar	H. Lambertus Beers
2 februari	René Crouwers	
	61 jaar	H. Martinus Katwijk

Ons gebed wordt gevraagd voor:

6 november	Miep Martens-Wennekers	Cuijk
14 januari	Nicolette Ratelband	Cuijk





1. Wie ben je en waar en met wie woon je?

Ik ben Astrid Bolder-Kamps. Ik woon met mijn man Joost en onze 3 kinderen Lenne, Breg en Maarle in Beers.

2. Wat is/was je beroep? Heb/had je het er naar je zin? Wat vind je er bijzonder aan? Wat doe je voor de parochie?

Ik ben Personeelsadviseur bij Werkorganisatie CGM. Dat zijn de ambtenaren, die werken voor de besturen van de 3 gemeenten Cuijk, Grave en Mill. Dat werk vind ik vaak heel boeiend, omdat het steeds gaat over mens en organisatie, sociaal en zakelijk. Voor de parochie vind ik het heel leuk om jaarlijks mee te werken aan de organisatie van de Herdertjesviering in de Beerse kerk, op kerstavond.

3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?

De Dolomieten in Sud-Tirol, Italië zijn prachtig! Ik heb er een paar keer mogen skiën en ook in de zomer zijn de bergen en de natuur zo indrukwekkend!

4. Wie/wat is je grote inspiratiebron? Waarom?

Heel inspirerend vind ik initiatieven, waarbij diverse belangen worden gediend. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. "Gered gereedschap" vind ik een mooi voorbeeld. Gereedschap, dat stuk is, wordt opgeknapt door mensen, die geen reguliere baan vinden en de spullen worden verscheept naar landen, waar mensen, mede door gebrek aan gereedschap nauwelijks een inkomen hebben. Ons milieu is hierbij gebaat, mensen vinden hierin werk in Nederland en in armere landen kan weer een gezin een inkomen verdienen.

5. Welk boek raad je iedereen aan? Waarom? Wat is je mooiste bijbelverhaal?

Ik lees graag historische romans; wil graag weten hoe mensen leefden om dan te bedenken welke ontwikkelingen we hebben doorgemaakt. Langer geleden las ik het boek "Het verhaal gaat..." van Nico ter Linden. Dat is een aanrader! Het verheldert de bijbel, maakt de strekking van de verhalen duidelijker. En dan zijn ook trieste verhalen uit de bijbel toch ook weer mooi, omdat de boodschap helder wordt. Verder kreeg ik bij een bezoek aan het Bijbels Openluchtmuseum eens een boekje uit 1991 "In het spoor van Abraham, de geschiedenis van drie heilige boeken". Ook een

aanrader! Maakt heel helder hoe het nu zit met het geloof van Joden, Christenen en Moslims. We hebben meer gemeen dan velen denken!

Van een heel ander genre is "De 7 eigenschappen van effectief leiderschap" van Stephen Covey. Echt niet alleen voor leidinggevendenden, want het gaat over leiding geven aan je eigen leven.... Die verantwoordelijkheid kan iedereen aan, met de tips uit dat boek.... Lees maar!

6. Welk lied vind je het mooiste? Waarom?

Muziek is onmisbaar! Ik luister graag naar Radio 538 in de auto. Zo hou ik een beetje bij wat onze meiden leuk vinden ☺. Het is heerlijk om zelf een klassiek stuk op dwarsfluit te spelen, met begeleiding of een duet. Van een concert van Oleta Adams, Earth, wind and Fire en Lionel Richie heb ik intens genoten. Maar ook naar het koor waarin mijn moeder zingt en dat wordt gedirigeerd door mijn collega ga ik graag luisteren. Het was ook heerlijk om zelf gospels te zingen, bij zanggroep Creation, enkele jaren geleden. Bij aanvang van het huwelijk van Joost en mij werd het 'Dueto des Flores' uit de opera Lakmé van Delibes gedraaid. Het is het mooiste stukje opera, dat ik ken.

7. Welk advies wil je onze pastoor meegeven? Wat wens je de parochie toe?

Ik wens onze parochie toe, dat het een verbinder blijft, dat ze het samenkomen -waar dan ook- mogelijk blijft maken. Mensen hebben en houden behoefte aan het delen van geluk en verdriet. Dat hoeft niet altijd met praten. Soms is samen in stilte of in gebed zijn beter; helpt het je om even weg van thuis in alle rust 'dingen op een rijtje te krijgen'. Pastoor Lamers wil ik meegeven het samenbrengen met veel positiviteit -wat zijn kracht is- te blijven doen.

8. Aan wie geef je de Martinuspen door?

Ik geef de pen door aan Saskia Vogels uit Vianen. Ook zij is lid van de werkgroep Herdertjesviering. Je merkt ieder jaar weer met hoeveel plezier zij haar bijdragen daaraan levert!

Astrid Bolder-Kamps

De Video van de Paus

De Video van de Paus is een initiatief van het Wereldwijd Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed) om de verspreiding te bevorderen van de maandelijkse gebedsintenties over de uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Het project werd ontwikkeld door La Machi, een communicatie-consultant voor goede doelen, gespecialiseerd in religieuze waarden en zorg voor de schepping.

Elke maand kan je meebidden met Paus Franciscus. We nodigen je graag uit om mee te doen. Surf naar het "Ik wil meedoen" vakje om erachter te komen hoe je dit kan doen.

Januari 2017. De Video van de Paus.

"In de wereld van vandaag, werken veel christenen van verschillende kerken en gemeenschappen samen in dienst van noodlijdende mensen, voor de verdediging van het menselijk leven en haar waardigheid, van de schepping en tegen onrecht. Dit verlangen om samen op te lopen, om samen te werken in dienst van en in solidariteit met de zwakken en hen die lijden is een bron van vreugde voor iedereen. Voeg je stem bij die van mij door te bidden voor alle christenen, zodat zij bijdragen door gebed en broederlijke naastenliefde aan het herstel van de volledige kerkelijke gemeenschap ten dienste van de uitdagingen aan de mensheid."

<http://thepopevideo.org/en%3Fq=nl.html>

Maand van de Spiritualiteit

Van 13 januari t/m 12 februari is de maand van de Spiritualiteit. Het thema van De Maand van de Spiritualiteit 2017 is compassie. www.maandvandespiritualiteit.nl.

Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen aansluiten bij deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien. Spiritualiteit kan heel concreet evenwicht, voeding en richting geven in een complexe wereld. Richting voor een betere omgang met de medemens, onze leefomgeving en onze planeet. Door met aandacht voor wat er écht toe doet te leven, door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we balans, kan het leven gaan bruisen en leven we met 'hartstocht'.

Voor wie

De Maand van de Spiritualiteit heeft als doelstelling om toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Ongeacht leeftijd, sekse of religieuze achtergrond.

Wat is spiritualiteit

De Maand van de Spiritualiteit wil een breed begrip van spiritualiteit hanteren. Hierbij beperkt ze zich niet tot enkel institutionele vormen van spiritualiteit en zelfs niet tot alleen de religieuze invalshoek. De Maand wil ruimte bieden aan zowel de spiritualiteit die verbonden is met de relatie God-Mens, als aan spiritualiteit die meer verbonden is aan Levenskunst.

Lezen? Kijk op www.maandvandespiritualiteit.nl/boeken Falen, opnieuw falen, steeds beter falen van Pema Chödrön (Pantha Rhei), Nooit meer druk van Tony Crabbe (Luitingh-Sijthoff), De weg van Michael Puett en Christine Gross-Loh (Ten Have), Magisch brein, magisch hart van James Doty (Lev/A.W. Bruna) en Rusteloosheid van Ignaas Devisch (De Bezige Bij) zijn genomineerd voor de vakjuryprijs Beste Spirituele Boek 2017.

De vakjury, bestaande uit Jacobine Geel (presentatrice KRO-NCRV), Kitty Geerts (boekhandelaar bij boekhandel Haasbeek Zoetermeer) en Marije van Beek (redacteur Trouw), zal uit de shortlist een winnaar kiezen die zondag 29 januari bekendgemaakt zal worden. Vorig jaar werd Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan? van Inez van Oord bekroond tot Beste Spirituele Boek 2016.

Maar ook: Het boek van vreugde, door Dalai Lama ; Desmond Tutu ; Douglas Abrams

De Dalai Lama en Desmond Tutu hebben beiden veel tegenslagen moeten overwinnen. Ondanks hun ontberingen - of zoals ze zelf zeggen dankzij hun ontberingen - behoren ze tot de vrolijkste mensen ter wereld. Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama reisde Desmond Tutu naar Dharamsala om samen HET BOEK VAN VREUGDE te maken als cadeau voor iedereen. Tijdens deze bijzondere week toonden ze met hun eigen uitbundigheid, compassie en humor hoe vreugde kan groeien van een voorbijgaande emotie tot een blijvende, solide levenshouding. Douglas Abrams was bij de gesprekken aanwezig en verwerkte ze tot dit boek. Een boek waar je blij van wordt, alleen al vanwege de liefdevolle manier waarop deze oude wijze mannen met elkaar omgaan, de levensvreugde en speelsheid die ze delen en de respectvolle manier waarop ze hun verschil van inzicht bespreken, want de boeddhistische en de christelijke traditie hebben naast veel overeenkomsten ook duidelijke verschillen. Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijk die verschillen worden, want hun kernboodschap is dezelfde: vreugdevol leven bereik je door anderen vreugde te brengen. 354 pagina's. ISBN 9789402718003 Uitgever HarperCollins Holland

Of: Compassie voor beginners: voor een leven met meer moed en geluk door Thupten Jinpa

Compassie houdt in dat we medeleven hebben met anderen en met onszelf. Ieder mens wordt geboren met een vermogen tot compassie. Maar we zijn bang om gebruikt

te worden door anderen of om een slappeling te worden. Daarom ligt het voor de westerse mens niet voor de hand om zijn compassie-spier te trainen. Wetenschap, psychologische inzichten en het levensverhaal van de auteur wijzen echter uit: als je deze spier traint, ervaar je minder stress en verbetert je gezondheid. Compassie loont dus - en het is de volgende stap na mindfulness. Thupten Jinpa was monnik, maar is inmiddels getrouwd en heeft 2 dochters. In de VS ontwikkelde hij samen met de Stanford Universiteit een veelgeprezen compassie-training. Hij was bijna 30 jaar de belangrijkste vertaler van de Dalai Lama. 'Compassie lijkt vaak ver weg en moeilijk. Thupten Jinpa maakt het eenvoudig, praktisch en inspirerend. Zowel persoonlijk als in de samenleving. 856 pagina's
ISBN 9789021559988 Uitgever VBK Media

Stuudiemiddag over het Zonnelied

De Franciscaanse Beweging organiseert in 2017 en 2018 allerlei bezinnings- en studiedagen en bijeenkomsten rondom het veel gezongen en geprezen lied. Deze bijeenkomsten zijn afzonderlijk te volgen. In het voorjaar van 2017 gaat het over het lied (of lofzang) en de kosmologie met de scheppingselementen. In het najaar van 2017 over de natuurelementen, vergeving en zuster dood.

Op zaterdag 11 februari gaan de inleidingen en workshops over de vraag: is het Zonnelied een lied of een lofzang op de Allerhoogste? Er zijn op die dag twee inleidingen en 3 workshops

Inleidingen

Willem Marie Speelman ofs gaat in zijn inleiding in op de rol van muziek in het begrijpen van het Zonnelied. Muziek zet de woorden en de waarden van het gedicht onmiddellijk in verhouding. Met elkaar, met het gehoor en met de omgeving waarin het gezongen wordt.

Hubert Bisschops ofs kijkt in zijn inleiding meer naar het ontstaan van het Zonnelied en vraagt zich af hoe

het gelezen kan worden. Welke betekenis hebben de woorden en heeft het gedicht?

Workshops

Het Zonnelied zingen:
In de workshop worden diverse zonneliederen gezongen bijv. de versie van Peter Vermaat en van Hans Nieuwland. Door Willem Marie Speelman ofs.

Spirituele en mystieke sporen in het Zonnelied:

Welke spirituele of mystieke sporen heeft Franciscus in zijn Zonnelied achtergelaten? Door Hubert Bisschops ofs.

Blijf de aarde trouw: Wat hebben Franciscus van Assisi, Nietzsche en Paus Franciscus ons over de aarde te zeggen? Dat thema zal verkent worden aan de hand van enkele gedichten. Door Peter Vermaat ofs.

Programma

vanaf 12.30 uur	Inloop met koffie en thee
13.00 uur	Woord van welkom
13.05-13.50 uur	Inleiding Willem Marie Speelman ofs
13.50-14.05 uur	Pauze
14.05-14.50 uur	Inleiding Hubert Bisschops ofs
14.50-15.00 uur	Pauze
15.00 uur	Workshops 1e ronde (workshop 1,2+3)
15.50 uur	Workshops 2e ronde (workshop 1,2+3)
16.40 uur	Afsluiting

Aanmelding: bij de Franciscaanse Beweging via 073-6131340 of info@franciscaansebeweging.nl
Kosten: € 20,- (€ 15,- voor leden) ter plekke te voldoen.
Locatie: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA 's-Hertogenbosch



Kinderpagina

Eerste communie

De voorbereidingen voor de Eerste Communie zijn in volle gang. De 28 communicanten uit onze parochie hebben al 3 middagen samen gewerkt aan het communieproject.

De 1e middag was aan het begin van de Advent en was getiteld: 'Hallo Jezus! Advent en Kerst'. Hierin stond de geboorte van Jezus centraal (Kerstmis). De kinderen weten nu wat een adventskrans is en hebben er ook eentje gemaakt. Het begin van de advent is het begin van het kerkelijke jaar en daarom is er ook een rondje door het kerkelijke jaar gemaakt en over speciale vieringen verteld.

Iedere kindermiddag komen we in de kerk bij elkaar. Middag 2 was speciaal gericht op het kerkgebouw en haar symbolen

en heet daarom 'Bij God op bezoek. De Kerk'.

De kinderen zijn in groepjes door de kerk gelopen en hebben opdrachten gemaakt. Er is in een katho-

lieke kerk veel te zien, zoals de kruisweg die je als een stripverhaal over het lijden en sterven van Jezus zou



kunnen zien. Maar ook beelden van heiligen zoals Sint Martinus. Pastoor Theo heeft een verhaal verteld over de 12-jarige Jezus in de tempel. Ook hebben de kinderen het 17e eeuwse Severijnorgel van dichtbij gezien. Koster Maarten heeft in de sacristie de kleding laten zien en attributen die tijdens de dienst worden gebruikt zoals de kelken. Verder hebben de kinderen het tabernakel en de hosties gezien.



In 'Hoe is jouw naam? Het doopsel' (middag 3) zijn de kinderen bij het doopvont geweest. Naast het water spelen daar zout en olie ook een belangrijke rol.

Niet iedere communicant is overigens gedoopt in zijn/haar eerste levensjaar. Eén van de communicanten wist over z'n eigen doop te vertellen. Door de doop zijn we allemaal verbonden in een grote familie. We hebben dat samen gezongen in het lied 'Wij zijn kinderen van een bont gezin'. Danny heeft het verhaal van Mozes en de brandende braamstruik behandeld, waar God vertelde over zijn bijzondere naam: 'Ik-zal-er-zijn'.

Er volgen nog 6 middagen met diverse onderwerpen. Alle middagen vinden hoofdzakelijk in en rondom de kerk plaats. De kerk is vooral een plaats van samenkomst en dat hoeft dus niet uitsluitend voor een Eucharistie of gebedsdienst te zijn. We zijn samen in Zijn naam om te leren over de kerk en ons geloof. We openen gezamenlijk en steken dan de Paaskaars aan. Iedereen zit op een mat die speciaal voor het altaar is neergelegd. We hebben daar ook de gezamenlijke afsluiting.

De middagen worden begeleid door pastoor Theo, leden van de werkgroep en de stagiaire die binnen onze parochie werkzaam is (Danny). Ook zijn er iedere middag enkele ouders die groepjes kinderen begeleiden.



Op zondag 12 maart om 11.00 uur is de presentatieviering in de H. Martinuskerk in Cuijk. In deze viering pre-

senteren alle communicanten zich aan onze parochie. U bent allen van harte uitgenodigd voor deze viering. Op maandag 17 april (tweede Paasdag) vindt de Eerste Communie plaats.

Mooi Kerstfeest met de allerkleinsten

Op Eerste Kerstdag rond 15.30 uur was het weer een vrolijke drukte in de kerk. Ruim 50 kinderen met hun ouders, opa's en oma's waren voor het 'Kindje wiegen' naar de kerk gekomen. Samen werd er gezongen over de klokken die luiden omdat kindje Jezus is geboren en werd het Kerstverhaal voorgelezen uit het boek van Dick Bruna. Natuurlijk gingen alle kinderen op kraamvisite bij het pasgeboren kindje en mochten ze baby Jezus wiegen. Ter afsluiting van deze feestelijke bijeenkomst zongen ze een speciaal slaapliedje en kon iedereen beschuit met muisjes eten onder het genot van een glaasje ranja en een kopje koffie of thee.



Ook bezochten veel mensen na afloop de mooie Kerststal in de Martinuskerk.

De volgende Peuterkleuterviering is op eerste Paasdag om 15.30 uur in de Martinuskerk in Cuijk. Daar wordt voor de allerkleinsten het Paasverhaal verteld en gaan de kinderen paaseieren zoeken in de pastorietuin.



Foto's: Ko de Punder





Ingepakte
vormselleiding



Koffie na de vrijdag-
viering in Castella



Lage maasstand

KERK BALANS.nl 2017

Helpt u mee uw parochie
in stand te houden?

Met uw bijdrage kunnen we er samen
iets van maken!

Actie kerkebalans februari 2017



Koffie na de "brulmís"
in de Jozefkerk



Vormelingen in de
jongerenruimte



Pastoor Theo en
stagiair Danny